



Mededelingen vanuit het bestuur

Inspectiebezoek en verhuisdagen

Op donderdag 24 september vond het bezoek plaats van de inspecteur voor het primair onderwijs. Onze school valt onder het basisarrangement waarin een school eens in de vier jaar bezocht wordt. In verband met de nieuwbouw heeft de school zelf gevraagd om het bezoek dat eigenlijk voor 2010 gepland was, te vervroegen.

De uitkomst van het bezoek was zeer positief, de inspecteur gaf aan dat het basisarrangement wordt voortgezet aangezien duidelijk is geworden dat de school zich in positieve zin aan het ontwikkelen is. De inspecteur heeft enkele aanbevelingen gedaan, kleine verbeterpunten, waar we ons voordeel mee kunnen doen. De algemene indruk is dat we goed bezig zijn. Deze conclusie werd meegedeeld in het afsluitende gesprek met de interim schoolleider en bestuurslid Hadewych Lammers.

Wat de inspecteur echter ook aangaf, is dat drie opeenvolgende vrije verhuisdagen voor de kinderen niet wettelijk zijn toegestaan. Niet vanwege het aantal onderwijzers, maar vanwege het feit dat ze opeenvolgend zijn. Natuurlijk had dit vooraf door de schoolleiding met de inspectie besproken en geregeld moeten zijn, maar feit is dat dat niet is gebeurd. We zijn op weg naar resultaat en richten onze blik daarom op oplossingen. Wat wel mag, is één dag vrij voor de herfstvakantie en één dag erna. We willen echter graag direct na de vakantie een frisse start maken op de tijdelijke locaties en zetten daarom de verhuisdagen 14, 15 en 16 oktober door zoals gepland, waarbij we de kinderen op woensdag 14 en donderdag 15 oktober schooldagen op locatie zullen aanbieden.

Op woensdag doet iedere leraar met haar/zijn klas een activiteit buiten de school, bijvoorbeeld een uitstapje. In sommige klassen zijn hiervoor door ouders al initiatieven genomen.

Op donderdag organiseren we voor de hele school een bijzondere activiteit. Onze gedachten gaan uit naar een sportdag met beperkte hulp van ouders en studenten van Hogeschool Helicon. Op deze twee dagen kunnen de verhuisactiviteiten doorgang vinden, op woensdag is de groepsleraar daar niet bij, op donderdag en vrijdag wel.

De vrijdag blijft als verhuisdag en vrije dag voor de kinderen gehandhaafd. Op deze wijze hopen we dat alle activiteiten die in gang zijn gezet doorgang kunnen vinden.

Dan wil ik nog melden dat sinds maandag jl. de coördinatie van de verhuizing in handen is van Barbara Wilkes, ouder van de school. Barbara is direct voortvarend aan de slag gegaan en een van haar initiatieven is een speciaal e-mailadres voor de verhuizing:

verhuizing@vrijeschoolmichael.nl De verhuisteam van ouders en leerkrachten van alle klassen hebben nu rechtstreeks contact met Barbara via dit adres.

Ik ben onder de indruk van al het werk dat verzet wordt en hetgeen in korte tijd tot stand is gebracht. Ik hoop dat we het werk voor een ieder wat lichter kunnen maken!

Frank de Kieft,
Interim schoolleider.

Mededelingen vanuit de school

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):

Dinsdag en donderdag: 8.30 - 9.30 uur

Ouderkoor:

Donderdag: 8.45 - 10.00 in de grote zaal.

Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of meedoen is van harte welkom.

Het ouderkoor start weer op 3 september 2009.

Michaëlsfeest (1)

Ritme is een kenmerk van het leven, de levenscyclus, op aarde. Alles, inclusief de mens wordt "geboren", ontluikt, bloeit, vergaat en sterft tenslotte. De gang der seizoenen zoals wij die op aarde beleven vormt het jaarritme van lente, zomer, herfst en winter. Bij de jaarfeesten op school gaat het om het bewust meebeleven van dit jaarritme, dat veroorzaakt door Moeder Aarde en de Zon, een ritme is van meer en minder Licht. In die zin zijn alle jaarfeesten ook met elkaar verbonden.

Het schooljaar begint echter in de nazomer, augustus en niet in de lente. Hierom valt het eerste jaarfeest op school, het Michaëlsfeest in het begin van de herfst. Op 29 september, de feestdag van de aartsengel Michaël, zijn dag en nacht even lang, de zon staat loodrecht op de evenaar. De herfst is net als de lente een dynamisch

Esther de Boer van Rijklaan 22

Postbus 344, 1400 AH Bussum

Telefoon: 035 693 19 67

Website: www.vrijeschoolmichael.nl

E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl

Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard

Schoolbel:

E-mail schoolbel: schoolbel@eddytrain.com

Redactie: Eddy de Boer

Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via

info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas



jaargetij dat grote veranderingen teweeg brengt: heel de natuur laat nog een keer z'n pracht en kleur zien. Vruchten en gewassen rijpen, oogsten worden binnengehaald, bomen kalen, bladeren waaien door onstuimige winden hoog op, vogels trekken met de zon naar het zuiden als voorboden van de winter.

Aartsengel Michaël werd vroeger geëerd als de beschermgeest van de herfst en de behoeder van de vruchten en het graan en de daarin geborgen nieuwe levenskiemen.

Michaël, symbool van kracht en moed, toont ons dat we niet bang hoeven te zijn voor de herfststormen en de korter wordende donkere dagen. We zijn gesterkt en "gewapend" met alles wat door de zomerzon is gegroeid en gerijpt. We verzamelen, maken in en sprokkelen. We voeden en warmen ons ermee. Wie geoogst, geraapt en vergaard heeft hoeft geen angst voor het spookbeeld van honger en kou te hebben.

Vanaf de oudheid is aartsengel Michaël de overwinnaar van de draak in het hemelrijk. Hij wordt meestal afgebeeld met een zwaard of een weegschaal. Boven hem staat Christus of de Zon en de draak ligt aan zijn voeten. De weegschaal symboliseert het wegen van goed en kwaad. Het zwaard helpt en beschermt in de strijd tegen het kwaad. De kracht van de geest in ieder mens wordt aangesproken. Het Michaëlsfeest geeft aan dat de mens wakker moet zijn om het kwaad in zichzelf en de wereld te doorzien en te bevechten. Hiervoor is moed nodig, moed om het kwaad aan te kijken en te overwinnen. Vanaf de middeleeuwen speelt het thema moed ook een hoofdrol in de legende van Sint Joris en de draak: de dappere ridder die op aarde de draak versloeg.

Het Michaëlsfeest, een oogstfeest, is dus het feest van het geloof in de kracht van het leven, in de moed van de mens, geschonken door het Licht. In het voortgaan van de levenscyclus, in het ritme van de Aarde en de terugkeer der seizoenen.

Eveline Reijnders

Michaëlsfeest (2)

Aanstaande dinsdag vieren we met de school het Michaëlsfeest. De kinderen zullen op de heide een parcours doen van allerlei spelletjes die door de 6e klas zijn verzonden en ook door de kinderen van de 6e klas zullen worden begeleid. Natuurlijk zijn er ouders en leraren om een oogje in het zeil te houden.

ouders welkom bij drakenspel

Om een uur of 11 verzamelen alle klassen zich in een kring. Om een uur of half 12 verschijnt dan de draak, die door een Joris uit elke klas aan banden zal worden gelegd. Ouders zijn bij dit onderdeel van het feest van harte welkom. Zing vooral uit volle borst mee met alle

Michaëlsliederen. We hebben een fotograaf, dus zet je eigen ogen lekker wijd open en de rest van je zintuigen ook, zodat je met heel je hart dit feest kunt waarnemen en niet alleen maar door een viewfinder (is mijn tip als ouder aan ouders).

nieuwe locatie

We zitten dit jaar een eindje verderop. Dit om de heide te sparen. Ga via de Claudiagaarde of de Dorotheagaarde en loop totdat je echt op de heide bent (in de buurt van het monument '40-'45). Volg het pad over de heide naar de begrenzing van het graasgebied. Je komt uit bij een hekje, waar voorheen altijd de 'eten en drinken' post was. Blijf voor het hek. Volg het pad linksaf langs het hek. Bij het volgende hekje ligt links het nieuwe drakenveld.

oogsttafel

Op maandag staat de oogsttafel klaar. Andere jaren vierden we het feest altijd op vrijdag. Dit jaar hebben we dus maar 1 dag om al het fruit voor de bowl te verzamelen. Komt dus allen met uw goede gaven op maandag!! Appels, peren, druiven, bessen enzovoorts. Heerlijk!

We wensen jullie allemaal een mooie Michaelstijd en veel plezier op het feest. Wij hebben er zin in.

juf Tessa en juf Suze

Verhuizing

Zie mededelingen vanuit het bestuur



Prikbord

Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen (advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of evenementen e.d.).

Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel. Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Hernieuwing godsdienstlessen

Beste ouders,

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen, dat we iemand gevonden hebben die voor onze kinderen de Godsdienstlessen wil gaan geven.

Het is Job de Raadt, die jarenlang Vrije School leraar is geweest op de Vrije School Michael in Bussum. Ook daar was hij al initiatiefnemer bij de invoering van het Godsdienstonderwijs en de Kinderhandeling. Job wil dit doen vanuit zijn verbondenheid met de Christengemeenschap.

Wij willen u uitnodigen voor een kennismakingsavond op vrijdag 13 november van 20.15 tot 21.45 uur in de Gemeentekamer van de kerk aan de Veldweg nr.1. Dan willen wij u ook vertellen wat de Godsdienstlessen inhouden.

Het ligt in de bedoeling de Godsdienstlessen in twee groepen te geven en wel: een eerste groep voor kinderen van 6 tot 9 jaar (klas 1 t/m 3) en een tweede groep van 10 tot 12 jaar (klas 4 t/m 6). Onze voorkeur gaat uit naar een vrijdagmiddag om de 14 dagen.

Natuurlijk kunnen deze Godsdienstlessen alleen doorgaan, wanneer er voldoende kinderen zijn, waarbij we uitgaan van minimaal 5 kinderen per groep.

Wij hopen dat u met ons kunt inzien hoe belangrijk het religieuze aspect in de opvoeding van uw kind is. Misschien kent u ook nog anderen die u hiervoor enthousiast kunt maken.

Ten overvloede zij gemeld dat u zelf geen lid hoeft te zijn van de Christengemeenschap om uw kind(eren) toch de Godsdienstlessen te laten volgen.

Hopelijk tot ziens op 13 november a.s.,
met vriendelijke groet,
mede namens Job,

Els IJsselmuiden.

Oproep

In het kader van mijn opleiding Biografiek, zoek ik proefcliënten die met een actuele (of sluimerende) vraag aan de slag willen middels biografische gesprekken.

Onderzoek je vraag met je eigen leven als uitgangspunt. Welke richtingaanwijzers vind je en welke volg je.

Interesse? Bel voor meer achtergrondinformatie Renée Rosenboom 06-24257650 of mail naar:
renee.rosenboom@planet.nl

Bericht voor amateurfluitisten

Vind je het leuk om in een fluitensemble te (gaan) spelen? Heb je minimaal enige jaren fluitles gehad? Kun je op een redelijk niveau spelen van bladmuziek?

Dan is ons ensemble Quicksilver misschien wel iets voor jou!!

Wij zijn een enthousiast gezelschap van amateurfluitisten. We spelen van piccolo tot basfluit en van barok tot aan hedendaagse muziek.

Wij spelen om de week op woensdagavond tussen 20:00u en 22:00u in een school in Bussum.

We worden ondersteund door een professionele dirigent.

Het is mogelijk om een aantal keren kosteloos mee te doen.

Voor verdere inlichtingen kun je contact met mij opnemen.

Lies du Pree, moeder van Maarten, Laura en Marjolein
tel: 035 683 73 50 en 06 413 99 883 of
eadupree@hotmail.com



DE AGENDA

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in **vet/rood**.

Datum	Activiteit	Opmerking
September 2009		
Dinsdag 29	Michaëlsfeest	Gewone schooltijden
Woensdag 30 t/m vr 9 okt	Toetsweek	
Oktober 2009		
Maandag 5	Informatiemiddag	14:00 - 15:00
Woensdag 14 t/m vrijdag 16	Verhuizing	Vrijdag 16 geen school, andere dagen wel
Maandag 19 t/m vrijdag 23	Herfstvakantie	
Maandag 26	Klas 1	Werkavond Sint
Dinsdag 27	Klas 2	Werkavond Sint
November 2009		
Maandag 2	Informatiemiddag	14:00 - 15:00
Dinsdag 3	Kleuters	Werkavond Sint
Woensdag 4	Werkavond Windekind	Erica en Willy
Maandag 9	Klas 3	Werkavond Sint
Dinsdag 10	Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs	Voor ouders van kinderen in klas 5 en 6
Woensdag 11	St Maarten	School 13:15 uit; Sint Maarten viering van 17.00 tot 18.30 uur
Maandag 23	10 minuten gesprekken	In de avond
Dinsdag 24	Ouderavond klas 5/6	VO
Woensdag 25	10 minuten gesprekken	In de middag
Maandag 30	10 minuten gesprekken	In de avond
Maandag 30	1 ^e Advent	
December 2009		
Vrijdag 4	St Nicolaas	Gewone schooltijd
Maandag 7	2 ^e Advent Informatiemiddag	14:00 - 15:00
Dinsdag 8	Drempeltoets klas 6	
Vrijdag 11	Kleuterkerstspel	Kleuterklassen 12:00 uur uit
Zaterdag 12	Kerstspel oefenen	
Maandag 14	3 ^e Advent	
Donderdag 17	Kerstviering onderbouw	Gewone schooltijden
Vrijdag 18	Kerstspel onderbouw	10:00 en 13:00 uur, Kerstviering kleuters: 12:00 uur uit
Maandag 21 t/m vrijdag 1 januari	Kerstvakantie	
Januari 2010		
Maandag 4	Studiedag	
Donderdag 7	Nio Klas 6	
Dinsdag 12	Ouderavond klas 2	
Dinsdag 19	Ouderavond	Gezamenlijk voor klas 1 t/m 6
Maandag 25	Ouderavond klas 5	
Februari 2010		
Dinsdag 2	Ouderavond	Kleuters leerrijpheid
Woensdag 3	Ouderavond klas 1	
Vrijdag 12	Carnaval	Gewone schooltijden



Maandag 22 t/m vrijdag 26	Krokusvakantie	
Maart 2010		
Maandag 1	Studiedag	
Dinsdag 2 t/m vrijdag 12	Toetsweek	
Dinsdag 16	Ouderavond klas 4	
Dinsdag 23	Ouderavond kleuters	
Dinsdag 30	Ouderavond klas 6	
April 2010		
Donderdag 1	Inleveren 10 min str.	
Donderdag 1	Paasviering	Gewone schooltijden
Vrijdag 2 t/m maandag 5	Paasweekend	
Dinsdag 6	Onderwijsk. rapport	Wordt verstuurd
Dinsdag 13	Ouderavond klas 3	
Maandag 19	10 minuten gesprekken	In de avond
Woensdag 21	10 minuten gesprekken	In de middag
Vrijdag 30 t/m maandag 17 mei	Meivakantie	Maandag 17 mei is studiedag
Mei 2010		
Woensdag 19	Ouderavond klas 5	
Vrijdag 21	Pinksterfeest	Gewone schooltijden
Maandag 24	Pinkstermaandag	
Juni 2010		
Dinsdag 1	Kennismakingsavond	Nieuwe klas 1
Vrijdag 11	Kennismakingsochtend	Nieuwe kleuters
Dinsdag 15	Ouderavond	Kleuters en klas 1,2 en 3
Dinsdag 22	Schoolreisje	Klas 5
Donderdag 24	St Jan	School uit om 13:15 uur
Vrijdag 25	Teamuitje	Geen school
Juli 2010		
Donderdag 1 en vrijdag 2	Toneeluitvoering klas 6	
Dinsdag 6	Getuigschriften klas 6	
Woensdag 7	Getuigschriftjes	Kleuters, laatste schooldag kleuters
Donderdag 8	Getuigschriften	Klas 1 t/m 5, schoonmaakdag kleuters, school uit om 13:15 uur
Vrijdag 9	Schoonmaakdag	Onderbouw
Maandag 12 t/m maandag 23 augustus	Zomervakantie	