



Mededelingen van het bestuur

Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de schoolleiding

Deze week geen mededelingen

Mededelingen vanuit de school

Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):

Dinsdag en donderdag: 8.30 - 9.30 uur

Palmpasen

Oorspronkelijk was Palmpasen een oud vruchtbaarheidsfeest, het werd gevierd in het voorjaar bij de herleving en opstanding van de natuur. Pas in de Christelijke tijd is er de opstanding van Christus mee verbonden.

We noemen de zondag vóór pasen Palmzondag; het is tevens de eerste dag van de Goede Week. Het is de dag, die ons herinnert aan de intocht van Jezus van Nazareth in Jeruzalem. Veel mensen waren naar de stad getrokken om er het Joodse Pachafeest te vieren. Ze hadden gehoord over de vele wonderen die Jezus had verricht en kwamen hem nu jubelend tegemoet om hem als de lang verwachtte koning binnen te halen. Zij sneden palmtakken van de bomen en legden die op de weg.

Palmpasen is de tegenpool van het Sint-Maartenfeest. De kinderen dragen Palmpasestokken versierd met allerlei symbolen van opstanding en nieuw leven. Met Palmpasen maken we de palmpaasstok die staat voor de levensboom. Het symbool van de groei- en levenskrachten van de mens en de drager van de geest. De kruisvorm staat voor het Christus-symbool. De haan bovenop de stok is de verkondiger van de nieuwe dag. De vruchten (krenten/rozijnen) die we aan de stok hangen zijn de symbolen van de dragers van het nieuwe leven (het 'zaad').

Pasen

Het woord Pasen is afgeleid van 'Passah' dat dansen, springen, huppelen betekent in het syrisch-arabisch. Het drukt de blijdschap uit over het licht want de zon heeft de winter en de duisternis overwonnen. 21 Maart is de dag dat de lente begint. Vanaf nu zijn de dagen langer dan de nachten. Het is buiten zichtbaar; de vogels bouwen hun nestjes, de bomen en struiken lopen uit, de natuur vernieuwt zich wederom. Het wachten is nog op de volle maan, want de eerste zondag na deze volle maan is het

Pasen. In de Christelijke traditie wordt de opstanding van Christus gevierd, 's morgens vroeg op Paaszondag, toen de zon opging, is Hij die zich opgeofferd heeft voor de mensheid opgestaan uit de dood. Zoals ook de natuur in het voorjaar weer opstaat, een nieuwe inwerking van het licht binnen de oude schepping.

Het Paasei

Het gebruik om met Pasen eieren te rapen is met andere vroege rituelen verweven. In de scheppingsverhalen van verschillende volkeren komen we het ei tegen. De Finse scheppingsmythologie kent een gouden ei dat in twee helften uiteenvalt. Uit de schalen ontstaan hemel en aarde en de gele dooier begint als een zon te stralen. Bij de Egyptenaren was volgens een oude natuurmythe de eerste god uit een ei ontstaan. In de voorstelling die de Grieken hadden over het ontstaan van de wereld legde de grote godin en oermoeder Nyx een zilveren ei. Hieruit kwam een god tevoorschijn met gouden vleugels: Eros, de god van de liefde, de eerstgeborene. Het ei symboliseert de kiem van hoop op een nieuw leven.

Het Christendom heeft het sterke volksgeloof in de krachten van het ei overgenomen, maar dan wel gekoppeld aan de viering van de opstanding van Christus. Dat verklaart de associatie tussen eieren en Pasen in de volkscultuur.

Namens het team een fijne paastijd gewenst,

Juf Eveline

Witte Donderdag

Donderdag 21 april om 8.45 is er voor de klassen 1 t/m6 een 'Witte Donderdag viering' in de gymzaal van de MdR. Ouders die deze viering vanuit betrokkenheid willen mee beleven zijn van harte welkom. De viering zal ongeveer 45-55 minuten duren.

Voorafgaand aan de viering (8.30uur) worden met de aanwezige ouders liederen ingestudeerd die tijdens de viering gezongen worden.

Voor diegenen die het prettig vinden zal juf Eugenie op dinsdag 19 april om 8.30uur een hafluurtje aan voorrepetitie besteden en alvast muziek uitdelen.

Verzamelen in de hal van de MdR.

Mee beleven.

Naast muziek, zang en een verhaal zullen verschillende klassen tijdens de viering iets laten zien of horen van hun

Michiel de Ruyterlaan 24A

Postbus 344, 1400 AH Bussum

Telefoon: 035 693 19 67

Website: www.vrijeschoolmichael.nl

E-mail school: info@vrijeschoolmichael.nl

Kopij kunt u inleveren tot en met woensdag 17:00 uur per e-mail of in de brievenbus naast de schoolbelstandaard

Schoolbel:

E-mail schoolbel: schoolbel@vrijeschoolmichael.nl

Redactie: Eddy de Boer

Aanvragen digitale schoolbel in pdf formaat via

info@vrijeschoolmichael.nl o.v.v. naam, kind, klas



beleving van het thema: 'van donker naar licht, van kleurloos naar kleurrijk'.

Wij stellen het erg op prijs wanneer er tijdens de viering niet geapplaudisseerd wordt.

Om de stemming en de sfeer van de viering vast te houden is het niet gepast om daar bij te applaudisseren ook al vindt u het nog zo mooi ; het gaat om het samen beleven en delen, niet om een prestatie. Alvast bedankt.

Daphne

Zingen voor Pasen

Ouders die op donderdag 21 april bij de witte donderdagviering in de zaal willen zijn en graag van te voren de liederen al een keer oefenen zijn van harte welkom op dinsdag 19 april om 8.35 in de hal van de Mdr. We zullen dan even kijken waar we terecht kunnen om te zingen en desnoods doen we dat in de hal.

Op donderdag 21 april gaat de gymzaal om 8.30 open voor de ouders en gaan we ook nog even oefenen met de liedjes tot de kinderen komen (actieve participatie dus van de ouders in de viering!)

Graag tot ziens!

(juf) Eugenie

Van de BSO

Zoals het er nu naar uit ziet gaan we dit schooljaar nog naar het nieuwe gebouw verhuizen.

De BSO verhuist natuurlijk met de school mee. In het nieuwe schoolgebouw krijgen we drie groepsruimtes, eentje meer dan we nu hebben. Dat betekent dat er volop plaats is in de BSO na de verhuizing. We zijn deze dagen heel druk met de inrichting van onze nieuwe plek en het wordt heel mooi. We willen de kinderen een uitdagende en tegelijkertijd veilige en beschermde omgeving bieden, waar ze 's middags na school zich lekker kunnen uitleven, of juist even tot rust kunnen komen. Er komt een echte keuken, waar we met de kinderen gaan koken en we gaan gebruik maken van het handenarbeidlokaal van school.

Wij hebben er zin in en zien jullie kinderen graag komen.

Team BSO Michael

Van de overkant...

Foto's van 4/4/2011



Deze plastic 'kratten' gaan in de grond om het hemelwater van het dak van de school snel in de grond te krijgen. Het hemelwater gaat NIET het riool in.



Links: De put voor de hemelwaterafvoer

Rechts: Het eerste metselwerk klaar in de wc's



Links: ingang van de BSO vleugel

Rechts: de verwarmingspijpen worden afgemaakt op een tijdelijke las/zaag/vijlbank van de installateur.



De BSO wordt al geïnspecteerd door Thijmen.

Eddy de Boer

Prikbord

Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen (advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of evenementen e.d.).

Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.

Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Dru Yoga

Op 16 april (morgen dus!) is er een Dru Sound workshop in Heart tot Heart.

Door Dru Sound ontdek je je eigen bijzondere stemgeluid. Je leert wat je met je stem kunt doen en wat je stem voor jou kan doen. Behalve dat je kunt praten en zingen met je stem kan je er nog veel meer mee doen. Jouw eigen stem, jouw vibratie, kan iets in beweging zetten. In jezelf, met elkaar en voor elkaar. Je voelt je daardoor krachtiger en zekerder van jezelf.

De Dru Sound workshop wordt gegeven in de prachtige ruimte van Heart to Heart, gelegen in de bosrijke omgeving van Visio, vlak over de snelweg.

Kijk voor meer informatie op www.studiosing.nl

Voor deelname of vragen mail je naar info@studiosing.nl

Paasspel in de Bilt

In de Middeleeuwen was er voor ieder christelijk feest wel een spel, waarin de essentie van dit feest op beeldende wijze ten tonele en gehore werd gebracht. De Middeleeuwer smulde ervan. Enkele van deze spelen zijn als script bewaard gebleven en aan ons overgeleverd. Ze worden vooral rond de Kersttijd in de vorm van de kerstspelen vooral op de Vrije Scholen en aanverwant instellingen ieder jaar weer tot leven gewekt.

Maar er is ook een script van een Paasspel uit 1391 in de bibliotheek van Innsbruck gevonden, dat in de tachtiger jaren bewerkt is tot een Nederlandstalig spel. Dit spel laat op indringende wijze met muziek de gebeurtenissen van en na de opstanding tot leven komen op een Middeleeuwse zienswijze. Een zienswijze, die toch nog steeds verrassend actuele trekjes heeft.

De Stichtse Paasspelgroep voert dit Innsbrucker Paasspel al sinds 1983 jaarlijks op (met uitzondering van vorig jaar). Dit jaar onder nieuwe regie.

Eén van de drie uitvoeringen is besloten; de andere twee vallen op:

1. Dinsdag 26 april om 20.00 in de Vrije School te De Bilt,
2. Zaterdag 7 mei om 15.00 uur in het Maartenhuis te Texel.

Adressen en andere info kunt u vinden op de site:

www.hetpaasspel.nl .

U wordt van harte uitgenodigd dit opstandingsspel mee te maken.

Namens de spelersgroep

Ernst



DE AGENDA

De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in **vet/rood**.

Datum	Activiteit	Opmerking
April 2011		
Dinsdag 19 april	Ouderavond OCR	20:00 uur; ouders van alle klassen welkom
	Fietscontrole Klas 5	voor het verkeersexamen
Donderdag 21 april	Pesachmaaltijd Klas 3	
Vrijdag 22 april	Geen school	Goede vrijdag
Zondag 24 april		1 ^e Paasdag
Maandag 25 april	Geen school	2 ^e Paasdag
Dinsdag 26 april	Ouderavond Klas 6	20:00 uur;
Woensdag 27 april	Ouderavond Klas 5	20:00 uur;
	Rommelmarkt	12:00 tot 15:00 uur; voor schoolkamp 6 ^e klas
Vrijdag 29 april	Toneelstukje klas 1	
Mei 2011		
Maandag 2 mei	Meivakantie	2/5 t/m 13/5
Dinsdag 17 mei	Verkeersexamen Klas 5	Praktijk
	Kennismakingsavond Nieuwe eerste klas	20:00 uur;
Woensdag 18 mei	Verkeersexamen Klas 5	Praktijk
	Ouderavond Klas 3	20:00 uur;
Donderdag 19 mei	Ouderavond Januariklas 1	20:00 uur;
	Ouderavond klas 1	20:00 uur;
Maandag 23 mei	Toetsweek	
Maandag 23 mei	Avond4daagse	17:00 tot 20:00 uur;
Dinsdag 24 mei	Avond4daagse	17:00 tot 20:00 uur;
	Vorbereiding jaarfeest Pinksteren en Sint Jan	Voor kleuter klassenouders en kleuterjuffen
	Schoolreisje Klas 3	
Woensdag 25 mei	Avond4daagse	17:00 tot 20:00 uur;
Donderdag 26 mei	Avond4daagse	17:00 tot 20:00 uur;
Maandag 30 mei	Toetsweek	
Dinsdag 31 mei	Algemene ouderavond	20:00 uur; o.a. over jaarverslag 2010 en nieuwe schooljaar
Juni 2011		
Donderdag 2 juni	Geen school	Hemelvaart
Vrijdag 3 juni	Geen school	
Maandag 6 juni	Toetsweek	6/6 - 10/6
	Informatiemiddag	14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
Vrijdag 10 juni	Pinksterfeest	
Zondag 12 juni		1 ^e Pinksterdag
Maandag 13 juni	Geen school	2 ^e Pinksterdag
Vrijdag 17 juni	Verjaardagsuitje Klas 2	
Dinsdag 21 juni	Schoolreisje Klas 3	
Vrijdag 24 juni	Sint Jansfeest	17:00 tot 20:00 uur;
Donderdag 30 juni	Toneelstuk Klas 5	Ochtend
Juli 2011		
Vrijdag 1 juli	Kennismakingsochtend	kleuterklassen vrij



	nieuwe kleuters	
	Toneelstuk Klas 5	Ochtend
Maandag 4 juli	Informatiemiddag	14:00 tot 15:00 uur; voor nieuwe ouders/belangstellenden
Dinsdag 5 juli	Ouderavond kleuterklassen	20:00 uur;
Woensdag 6 juli	Schoolreisje januariklas 1	
Vrijdag 8 juli	Geen school	studie en uitje team
Maandag 11 juli	Schoolreisje klas 1	
Woensdag 13 juli	Schoolreisje oudste kleuters die naar 1 ^e klas gaan	alle andere kleuters vrij
Donderdag 14 juli	Musical Klas 6	
Vrijdag 15 juli	Musical Klas 6	
Dinsdag 19 juli	Getuigschriften Klas 6	
Woensdag 20 juli	Laatste schooldag kleuters	Getuigschriftjes kleuters
	Afscheid Klas 6	8:45 tot 10:00 uur;
Donderdag 21 juli	Laatste schooldag Klas 1 t/m 5	Getuigschriften Klas 1 t/m 5
	Schoonmaakdag kleuters	
Vrijdag 22 juli	Schoonmaakdag onderbouw	
Maandag 25 juli	Zomervakantie	25/7 - 5/9